

## Slutpotpourriet

rev. 18/8 2012 Allan

rev. 18/8 2012 Kjeld

rev 16/2 2012 - Alle

(forspil)

Nu skal vi hjem i buret  
Og kigge til papegøjen  
Der har hun ligget og luret  
Hun har ventet i seksten døgn  
Stiller man med briocher  
Så vender hun ryggen til  
Så snorker hun så det klodser  
Og så er det nat med det

Nu skal vi hjem i buret  
Og kigge til papegøjen  
Der har hun ligget og luret  
Hun har ventet i tredive døgn  
Siger man noget erotisk  
Så vender hun ryggen til  
Så står man og glør idiotisk  
Og så er det nat med det

Og så sir hun  
Sikke du kan  
Og så så længe  
Sikke du kan  
Og så i sengen  
Jeg mit nattøj ganske glemte  
Ja bare glemte og hørte på  
Sikke du kan  
Og så så længe  
Sikke du kan  
Har du flere penge  
Myggene de med i koret stemte  
Sikke du kan  
Og så så længe

Alle herrer er varme  
På min ynde og charme  
Altid de ligger på lur  
Efter min flotte figur  
Når de hører min stemme  
Så vil de kysse og klemme  
Men jeg si'r nu blot  
Han skal være meget mere flot

Men jeg er ligeglad  
Jeg elsker kun husaren  
Han er en svend fra fad

Han er fader til mit bar'n  
Du er en stille steg  
Der er ikke noget at dele  
Han har potens på mig  
Over det he-e-le  
Også på ry-y-gen  
Også på ha-a-len  
Også på ma-a-ven  
Men ikke på (klap – klap - klap) !!!

Det er moderne med råkost  
Både til middag og frokost  
Ærter man gerne må få  
Især hvis man æder dem rå  
Rå kartofler med skræl på  
Hasselnødder med skal på  
Hvis man vil være tilfreds  
Så skal man æde græs

Men jeg er ligeglad  
Når bare jeg må lave  
Min egen biksemad  
Som passer for min mave  
Jeg får en hummer klo  
der er ikke noget at dele  
så er jeg glad og fro  
Over det he-e-le  
Også på ry-y-gen  
Også på ma-a-ven  
Også på ha-a-len  
Men ikke på (klap – klap - klap) !!!

Fra hun var en ganske lille en  
Var hun altid såd'n en stille en  
Se nu blot til Roselille  
Som hos moren sad så stille  
Nu er tiden jo forandret noget  
Roselille er fra moren gået  
Hun træffes dagligt med sin cocktail  
Og sin cigaret  
Roselille, men uden mor  
og når hun har fået i fo'er  
et par ko- o -olde clicqot'er  
så bliver' hun våd som en fisk  
en lille kåd basselisk  
og når klokken den er fem  
så går Roselille hjem  
det' sku lige fedt med hvem

Ha-ha-ha, nå-nå-nå  
Ha-ha-ha, så-så-så

Roselille, men uden mor  
Tænk at hun enhver betror  
altså hvor det er hun bor

men hvorfor fan'  
spurgte Roselil ikke sin mor

Jeg er blandt gourmen'er  
Kendt for sikker smag  
Tænk at sætte tænder  
I den lilles bag  
Altså hist deromme  
Sagde jeg til mig selv  
Ja det kan jo komme  
Når blot man har lidt held  
Jeg var lidt lun på den smås  
Og ved du så hvad jeg sås

Det var en knippelfin radise  
Et førsteklasses eksemplar  
Fra gartner Balle i Karise  
Således hed radisens far

Kan du mærke glimtet i  
mit katteøje  
se mig nøje  
i øjet ind  
hun fortalte at hun hed  
Birgitte Gøje  
Tænk hun var fra Køge  
Elskov gør blind

Med at følge mig på vej  
Lod hun sig nøje  
Og jeg tænkte gudskelov  
Jeg havde min strikkede trøje  
Vi lagde os i græsset ned  
Jeg og Birgitte Gøje  
Katteøjlet var skyld deri

Men nogen gør det aldrig  
Andre gør det tit  
Nogen gør det pragtfuldt  
De fleste gør det skidt  
Hansen kysser konens  
Konen kysser Schmidts  
Jeg bliver også kysset  
Bare alt for lidt

Når jeg ser på dig  
Så må jeg græde  
Og så tænker jeg  
Fy for den lede  
Ser du sådan ud  
I ungdoms vår

Hvordan tror du så ser ud  
Om tyve år

Vil du sænke dit øje  
Ganske langsomt i mit  
Tænk så tabte hun øjet  
Det var blevet lidt slidt  
Om mit liv lagde hun armen  
Da vi sammen gik bort  
Næh gu gjorde hun ej  
Nej hendes arm var for kort

Vi elsker turen op ad sundet  
Der har vi ofte siddet og blundet  
Og af og til en bajer drukket  
Mens jeg blev vugget  
På bølgen blå  
Jeg føler mig til hav forbunden – hav! Hav!  
Og er du så i skidt humør  
Så smider vi Krille ud i sundet  
Så kan han svømme hjem fra Helsingør

Han har en dårlig ..... samvittighed - dryppe - dryp, dryppe - dryp  
Den har han fået af øl og kærlighed  
Han har en dårlig ..... du ved besked  
Den har han fået af øl og kærlighed

En båd er en bil uden jul  
Og et hjul er en del af en cykel  
Vi glæder os alle til jul  
For der har vi det noget så hyggeligt  
Nu tror I at sangen er slut  
Og det er den.

Irene good night Irene  
Irene good night  
good night Irene  
good night Irene  
I vill see you in my dreams

Sirene good night Sirene  
Sirene good night  
good night Sirene  
good night Sirene  
I'll see you in my dreams

God nat og på gensyn  
Vi mødes min ven  
På mandag i Pølsekroen igen  
Og nu er det sommer

Og du er mig nær  
Så ønsker jeg slet ikke mer  
Men snart skinner månen  
på gade og tag  
og vi ønsker hinanden  
en tak for i dag  
god nat og på gensyn  
vi mødes igen  
på mandag i Pølsekroen igen